

Brev fra Nigrande - november 2023

Kære venner i Karlslunde

En varm hilsen fra Nigrande til alle vores venner i Karlslunde. Jeg skriver dette brev på den vigtigste helligdag i vores land - 105-årsdagen for oprettelsen af staten Letland. Vi er glade for at bo i vores eget land, i et frit land. I Danmark anerkendes det nok uden nogen spørgsmål; vi husker stadig besættelsestiden.

Jeg vil gerne sige tak for de modtagne penge og varer. Kvinderne i vores menighed er allerede begyndt at forberede gaver fra det, der blev sendt til både børn og ældre med behov. I gavepakkerne vil vi naturligvis angive, at forsendelsen er fra Karlslunde Menighed. Søndagsskolebørn er begyndt at lave lykønskingskort.

Der var nyt menighedsrådsvalg den 12. november. Jeg blev igen valgt som leder, selvom jeg ville have foretrukket at overdrage denne stilling til en anden, men menigheden tog sin beslutning. Jeg bliver nødt til at arbejde videre.

Det nye menighedsråds første beslutning var at klargøre julemadpakker til familier med behov, handicappede og børn, af de midler, I donerede. Præsten skal sammen med menighedens medlemmer også i år være med til at aflevere dem hjemme hos modtagerne, velsigne folk og synge julesange.

Jeg vil også gerne takke jer for, at vi kunne hjælpe vores præstefamilie ved at bevilge 500 euro til reparation af deres lejlighed. Indtil nu skulle de bo 6 personer i 2 små værelser.

Jeg vedlægger et foto og en video fra oprydningsdagen på kirkens område. Deltagerne i denne aktivitet havde efter arbejdet mulighed for at få tøj og andre varer fra jeres forsendelse.

Endnu en gang mange tak for jeres støtte, som hjælper os med at betale præstens løn og støtte søndagsskolebørnene.

Må Gud velsigne alle mennesker i Karlslunde Sogn, vi ønsker jer alle godt helbred! Vi beder for alle i Karlslunde Sogn i vores gudstjenester.

Leder af menigheden Valda Bišmane

18. 11. 2023